



*Passion meets tradition*

## CLASSIC WINGS meets Kevelaer

Classic Wings organiseert in samenwerking met Thema Park Aviodrome, een exclusieve bedevaartsvlucht maar ook gewoon een leuk dagje uit naar Kevelaer voor maximaal 9 personen. (grotere groepen met andere klassieke vliegtuigen en of vertrek vanaf een ander vliegveld op aanvraag)

U wordt ingevlogen met de Antonov 2 van Classic Wings vanaf het Themapark Aviodrome op vliegveld Lelystad. Op een hoogte van 300-450 meter maakt u een mooie vlucht over Nederland naar de bestemming, vliegveld Niederrhein-Weeze. U ervaart adventure dan al op een "hoog" niveau als aanloop naar een geweldige en onvergetelijke dag. Op het moment dat u door de vertrekhal gaat en bij ons aan boord stapt en de motor met 1000 PK de oersterke en degelijke Antonov in beweging zet wordt u prompt teruggezet in de tijd van velleer.

Na een vlucht van ongeveer 45 minuten wordt u verwelkomd op europa's jongste luchthaven Niederrhein Weeze waarna u via de terminal naar de gereedstaande Taxibus wordt gebracht.

Van daaruit rijdt u naar Kevelaer, een oud en mooi bedevaarts-stadje dat in het voorjaar en Zomer door vele buitenlanders bezocht wordt.



Antonov2 van Classic Wings op Lelystad

### Locatie Kevelaer, Duitsland

In Nederland en België is Kevelaer vooral bekend als bedevaartsoord. Sinds 1642 wordt er in het plaatsje een als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding van de Maagd Maria vereerd. Veel katholieken pelgrimeren jaarlijks naar dit genadebeeld, dat in Latijn bekend staat als de "Consolatrix Afflictorum", ofwel de "Troosteres der Bedroefden". Als deel van de Spaanse Nederlanden viel de stad onder het bisdom Roermond. Ook onder Pruisisch bewind bleef Kevelaer onder het bisdom Roermond, in 1801 ging Kevelaer tot het bisdom Aken behoren, vanaf ongeveer 1823 werd het ingedeeld bij het bisdom Münster. Door het bisdom Münster werd het toen ook verplicht gesteld preken, kerkboeken etc. in de Duitse taal (hoogduits) te gebruiken, daarvoor waren deze opgesteld in een Nederlandse-Nederduitse taal.

De marskramer Hendrik Busman zou van de Maagd zelf tot drie maal toe de opdracht hebben gekregen een kapelletje voor haar te bouwen. Hij gaf hieraan gehoor en op 1 juni 1642 stond er een eenvoudige bidzuil op de plek waar hij de opdracht kreeg. Al gauw kwamen er pelgrims en werden genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk, tijdens een synode in Venlo gehouden in het Klooster Ter Weide. In 1645-47 werd een bedevaartkerk gebouwd, de huidige Kaarsenkapel. In 1654 werd om de bidzuil een barokke koepelkapel gebouwd, de genadekapel. De grote Mariabasiliek verrees in de negentiende eeuw (verheven tot basiliek in 1923).

Kevelaer speelde een bijzondere rol voor de Nederlandse katholieken in het protestantse noorden waar alle katholieke geloofstuitingen verboden waren. Zij konden in Kevelaer in het openbaar hun geloof uitoefenen, want

in het koninkrijk Pruisen bestond godsdienstvrijheid. Naast Heiloo, Maastricht en 's-Hertogenbosch is Kevelaar nog steeds één van de belangrijkste pelgrimsoorden voor Nederlandse katholieken.

Naast het religieuze karakter is Kevelaar ook een mooie plaats om te wandelen, inkopen te doen of wat dan ook. Voor elk wat wils.....



<b>DATUM EVENEMENT</b>	: 2 en 3 juni 2007 (andere data in overleg).
<b>AANTAL DEELNEMERS</b>	: Maximaal 9 personen
<b>VERTREK VANUIT</b>	: Vliegveld Lelystad (andere velden op aanvraag).
<b>LOKATIE</b>	: Airport Niederrhein-Weeze / Kevelaar(Duitsland, net over de NL grens).
<b>KARAKTER</b>	: Een exclusieve bedevaartsvlucht, maar ook gewoon een leuk dagje uit.

#### **Dagindeling;**

10.00 uur	Ontvangst door Classic Wings op vliegveld Lelystad met koffie en thee.
10.30 uur	Vertrek naar Niederrhein-Weeze per Antonov2 van Classic Wings.
11.15 uur	Aankomst op Airport Niederrhein-Weeze, de Taxibus staat klaar bij de terminal om vervolgens de passagiers naar Kevelaar te brengen.
12.00 uur	Aanvang lunch in hotel "de Gouden Appel"
12.45 uur	Vrije bezichtiging stadje.
15.30 uur	Verzamelen bij hotel "de Gouden Appel"en vertrek naar de luchthaventerminal.
16.00 uur	Vertrek Antonov2 terug naar Lelystad.
16.45 uur	Aankomst Lelystad/ einde dag

#### **Prijzen;**

Classic Wings meets Kevelaar kan individueel geboekt worden;  
prijs (doorgang bij 7 pers.) € 225,-- (all in)

#### **Catering/ Transport;**

- Ontvangst met koffie, thee en fris bij vertrek naar Niederrhein Weeze.
- Uitgebreide lunch in Kevelaar.
- Transport op locatie is inclusief

## Leverings/betalingsvoorwaarden;

- Prijzen zijn all in.
- Betaling vóór aanvang van het evenement/ vlucht.
- i.v.m. evt. niet vliegbaar weer en of onvoorziene omstandigheden kan op de dag van vertrek het evenement worden afgelast\*

In afwachting van uw gewaardeerde reactie verblijven wij,

Met vriendelijke groet

Rob en Esther de Man  
Classic Wings Nederland  
Elzenstraat 21 5402LR UDEN  
tel +31 413 265404  
e-mail [info@classicwings.nl](mailto:info@classicwings.nl)  
website [www.classicwings.nl](http://www.classicwings.nl)

\* Classic Wings is een professioneel luchtvaartbedrijf en vliegt onder de zgn JAR-OPS regelgeving. Wij zijn daardoor tevens streng gehouden als elke ander gerenommeerd luchtvaartbedrijf aan onze (weer)limieten en waarborgen daarmee tevens kwaliteit, vakmanschap maar ook uw plezier. Wij brengen onszelf maar ook u nooit tot de grens van ons kunnen en het toelaatbare. Indien uw dagje uit door onvoorziene omstandigheden niet doorgaat, vertraagd of wat dan ook, proberen wij gezamenlijk een oplossing te vinden..... Ook hier geldt; *Passion Meets Tradition*